

Duurzaamheidsvisie: Kies alstublieft de gulden middenweg

Geachte voorzitter, raadsleden en overige aanwezigen,

naar aanleiding van de demonstratie van mijn leeftijdsgenoten over het klimaat die onlangs heeft plaatsgevonden, wil ik vandaag graag inspreken over de duurzaamheidsvisie.

Hiervoor wil ik graag de filosoof Aristoteles uit het oude Griekenland aanhalen. Hij zei namelijk dat het meeste geluk voortkomt uit de gulden middenweg. De metafoor die hij hiervoor gebruikte ging over het varen van een schip.

Een schip moet namelijk niet te dicht op de kust varen, want dan botst hij op de rotsen, maar hij moet ook niet te ver de zee op varen, want dan drijft hij af en raakt stuurloos door de wind.

Het schip moet in dit geval de gulden middenweg vinden om goed te kunnen varen.

Dit is ook wat ik u wil vragen betreffende de duurzaamheidsvisie. Het is namelijk belangrijk dat er genoeg aandacht aan duurzaamheid wordt besteed, maar neem alstublieft ook de financiën in acht.

De reden dat ik hier nu sta is omdat ik u duidelijk wil maken dat de jongeren die laatst demonstreerden niet spreken namens alle jongeren in Nederland.

Natuurlijk begrijp ik dat het klimaat belangrijk is, maar de jongeren van nu zijn de belastingbetalers van de toekomst. Daarom vraag ik u om wel overwogen keuzes te maken en ervoor te zorgen dat die keuzes niet leiden tot hogere belastingen voor de inwoners van onze gemeente.

Dank u wel,

Jasmine Speek